



in ons huis spreken we  
al de hele week over  
het corona-aapje



het corona-aapje zit op je  
schouder en reist met  
je mee. OVERAL.



Kinderen zijn Superhelden,  
hun kan het AAPJE niet  
veel doen.



Als je dichtbij komt,  
springt het aapje misschien  
naar iemand anders.  
iemand zonder superkrachten.



... en dan zitten zij er mee...



Dus Blijf thuis, was je handen,  
lees een boek.  
zo gaan de aapjes zich vervelen.  
en dan gaan ze weg...



opm: de metafoor is niet perfect,  
en mijn kinderen weten ook dat corona  
eigenlijk meer lijkt op een



MAAR het corona-aapje is een speelse  
manier om "SOCIAL DISTANCING" OP KINDERMAAT  
met een knipoog uit te leggen.

@CHRISVOSTERS